

Verslag van Platform Dove Christenen bijeenkomst

Datum: 12 Oktober 2024

Locatie: De Kapel Duif en Zwaluw van Gelderhorst te Ede

Thema: Oorsprong van de Bijbel

Spreker: Ton Verkaaik



Dagvoorzitter Jacqueline Hoek opent de bijeenkomst met het gebed en vervolgens leest zij uit de Bijbel Mattheüs 2 :1; Het hemelse koninkrijk is immers te vergelijken met een landeigenaar die 's morgens vroeg arbeiders ging huren voor zijn wijngaard....

Met aandacht op 2 woorden: arbeiders en wijngaard. Onlangs is zij op vakantie geweest in Frankrijk, met de auto via België, van Noord, midden en uiteindelijk naar het Zuid-Frankrijk. Ze zag verschillende wijngebieden, verschillende grond waar druiven groeien, temperatuur is niet overal hetzelfde. En de arbeiders waren aan het werk, boeren, kinderen, familie of mensen uit het buitenland gehuurd.

Na de oogst, maken ze wijn. Maar de wijn is nergens hetzelfde. Sommige mensen houden van zoete wijn, en andere weer van droge en wrange wijn. Iedereen heeft zijn eigen smaak. Zij vergelijkt dit verhaal met de aanwezige mensen uit het publiek, de arbeiders. De mensen komen overal vandaan en iedereen is weer anders en komt uit verschillende kerk. Elke kerk is anders, net als de wijnvelden. We hebben hetzelfde doel: wij geloven in dezelfde God, in de drie enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Doel van Platform Dove Christenen is zoveel mogelijk informatie delen aan alle arbeiders (christenen) in de wijngaard zodat je in je eigen wijngaard (kerk) de informatie weer verder deelt of iets oppakt als een project. Je hoeft het niet alleen te doen, je kan samenwerken met de kerk of christelijke organisatie.

De spreker Ton Verkaaik is niet als christen opgegroeid maar ging wel naar de christelijke school Effahta. Veel kinderen kwamen uit de verschillende kerkstromingen, protestants, gereformeerd, hervormd. Op school leerde hij kennis over de Bijbel. Toen dacht hij: Israël staat centraal in het Oude Testament en Jezus in de Nieuwe Testament en daardoor groeide zijn interesse en zijn zoektocht.

Hoe komt dit boek tot stand?

De scheppingsverhaal en de zondvloed is van mond op mond verteld. Adam vertelde het verhaal aan zijn nakomelingen tot Noach. Niet iedereen geloofde het verhaal en was niet gehoorzaam. Na de zondvloed bleef Noach over met zijn familie.

• Is de Bijbel in de hemel geschreven?

• Maar hoe komen we aan dit boek?



De Thora dat zijn de eerste 5 boeken van Mozes: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. De Tenach is het oude testament vanuit het Jodendom. Wanneer ze begonnen zijn met schrijven, dat is ander en lang verhaal.

Door de eeuwen heen zijn er op verschillende plaatsen beschreven rollen gevonden in de tijd voor en als na Christus. Bijv. de visioenen van Johannes op het eiland, heeft hij opgeschreven

en de geschriften waren verstoep. Deze zijn in de 10^e en 11^e eeuw gevonden en zelfs in 1946. Ze zijn beschreven in het Hebreeuws, Aramees en in het Grieks.

De Bijbel is samengesteld door de Christenen.

40 mensen hebben een boek(en) beschreven.

De eerste boeken waren beschreven door Mozes, later door de profeten o.a. Jesaja, en in het nieuwe testament door Paulus, Johannes, Lucas enz. Waren ze allemaal schrijvers? Nee, ze waren vissers, koning, geleerden, profeet. Het zijn verschillende mensen. Ze vonden het belangrijk om alles door te geven, door te vertellen en op te schrijven.



Belangrijk om te onthouden! Bij deze lezing ging de spreker vanuit de protestantse Bijbel. Bijv. de katholieke bijbel heeft meer boeken (73) dan de protestantse Bijbel (66 boeken).

De Bijbel is verzameling van verschillende boeken, we noemen dat ook Biblia. Het is het oudste boek dat ooit geschreven is. De bijbel bestaat uit 66 boeken, het OT heeft 39 boeken en is beschreven in het Hebreeuws en Aramees en het NT 27 boeken in het Grieks.

De hoofdlijnen van de het OT, het oude verbond, zijn de aarde, de mens, de zonde, de volken, het volk Israël en de Redder die eens komt zal. God had een relatie met bepaalde personen en woont in de tabernakel.

De hoofdlijnen van het NT, het nieuwe verbond, de Redder, de zoon van God, Jezus Christus en de Heilige Geest in onze harten, de verspreiding van het evangelie en de toekomst (Openbaring).

De eerste christenen waren de katholieken, deze hebben de bijbel vertaald in het Latijns. Niet iedereen kon de bijbel lezen. William Tyndale wilde de Bijbel vertalen in het Engels en dat mocht niet van de kerk. Later is hij naar Engeland gevlucht en het lukte hem te vertalen in het Engels. Dankzij Wiliam Tyndale konden de mensen de bijbel lezen. Helaas kreeg hij de doodstraf van de kerk.

De bijbel had toen nog geen hoofdstukken en verzen. De verandering kwam in de 13^e eeuw door de Engelse aartsbisschop Stephen Langton. Deze heeft de hoofdstukken bedacht. En in de 16^e eeuw werden de vers nummers toegevoegd.

Christenen en Jodendom

Het verschil zie je al bij een kalender. Onze kalender staat nu op het jaartal 2024 en bij Israël is het jaartal 5784. We hebben het OT en het NT. De Jodendom heeft alleen het OT, want de Messias moet nog komen. We geloven dat Jezus al gekomen is. Dat weten we door het voorgeslacht dat in de Bijbel staat.

Al deze namen staan in de Bijbel beschreven. Ook in Jesaja en de profeten. Zelfs de 40 Schrijvers van de Bijbel komt hierin voor.

Verbazende reactie uit het Publiek: David heeft overspel gepleegd met Bathseba, en uit de lijn komt Jezus via Maria! Maar uit de andere lijn zien we Jozef, ook afstammeling van het geslacht van David.

Typologie =

Voorbeeldenleer handelt over bepaalde Bijbelse personen en gebeurtenissen van een voorafgaand tijdperk als voorbeelden voor die uit latere tijd. In het bijzonder gaat het om personen en zaken uit het OT, die een voorafbeelding zijn van personen en zaken in het NT



Wanneer je de Bijbel leest, bestudeert, dan zie je verbanden tussen het OT en het NT. Bijv. Jezus werd in de woestijn verleid door satan (NT), je kan het ook terug vinden in de Psalmen van David. (OT).

Paar voorbeelden: in het OT lezen we over Jona, die heeft 3 dagen in de buik van de walvis gezeten...de overeenkomst met Jezus, Hij heeft 3 dagen in de duisternis geleefd, en na 3 dagen is Hij weer opgestaan en Hij leeft. Ook Jona leefde verder nadat de walvis hem uitgespuugd heeft.

In de tabernakel werd een lam geofferd (OT). Jezus wordt ook vergeleken als een lam. Het oude testament en het nieuwe testament horen bij elkaar. Je hebt beiden testamenten nodig om te kunnen begrijpen.

Jezus zelf bestudeerde het Oude Testament, toen Hij 30 jaar was, ging Hij voor het eerst verkondigen, genezingen en wonderen doen. En Hij zegt erbij: verzuim de samenkomsten niet. Ga ernaartoe, naar de kerk, Bijbelkringen, contacten met de christenen.

Overal wordt de Bijbel verkocht. Het is meest verkochte maar ook minst gelezen boek.

Vraag voor jezelf: hoeveel keer heb je de hele Bijbel gelezen?

De hele wereld heeft ongeveer 195 landen, 7401 talen (incl. Gebarentaal), waarvan 3800 talen nog niet vertaald zijn. De bijbel is ook nog niet in Nederlands gebarentaal vertaald.

Er zijn nu 8 miljard mensen op de wereld. We zijn nog lang niet klaar, we moeten verder ontwikkelen, de bijbel vertalen.



Alle kerken zijn belangrijk, er zijn verschillen tussen katholieke, anglicaanse, orthodoxe, protestantse en evangelische kerken. De manier en de bedieningen zijn anders. En Waarom? We geloven in dezelfde God, in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Vragen uit het publiek:

1. waarom heeft katholieken 73, protestanten 66 en orthodoxen 81 boeken?

Ton adviseert het publiek zelf onderzoek te doen.

2. Stamboom: Jozef en Maria. Jozef is de vader van Jezus. Dat klopt niet!

Ton: Jozef is niet de "echte" vader van Jezus. Maria raakte zwanger door de Heilige Geest.

Jozef kreeg een droom om Maria niet te verlaten wegens "overspel" en trouwde met Maria.

In Johannes 1 staat: het Woord is mens geworden.

3. in de bijbel wordt over de laatste dagen geschreven en dat is de tijd waarin we nu leven, de goddeloosheid. Heb je een tip welke bijbel makkelijk te lezen is, zodat ik het goed begrijp? Veel doven houden niet van lezen, of lezen het vaak verkeerd. We wachten met smart op de Bijbel in gebarentaal.

Tips:

-Bijbel van Anne de Vries, toen was het een heel eenvoudige beschrijving.

-Volg Bijbelstudie

-Momenteel zijn er verschillende projecten bezig die bezig zijn met vertalen in gebarentaal:

1. Kijk en luister Bijbel via YouTube (NGT Kijk & Luister)

2. Vertaling van de Bijbel in gebarentaal , 1^e 5 hoofdstukken van Marcus zijn klaar! Bid voor het vertaal team.

3- een stripboek met de naam: Jezus Messias. En die is omgezet in 20 video ' s en nu is er een team van jonge christenen bezig om die te vertalen in gebarentaal. En de bedoeling is dat volgend jaar voorjaar de eerste 4 video ' s klaar zijn.

4. daaraan gekoppeld is een groep bezig om een cursus te maken in combinatie met die video.

5. nu wordt er ook gewerkt aan een video, dit is een soort samenvatting van 45 minuten van de hele Bijbel, Genesis tot Openbaring in gebarentaal en ondertiteling. (klaar : dec 2024)

4. Hoe komt het dat je dan geraakt bent door de Bijbel, dat je bent gaan geloven in God?

Ton: Ik ben geraakt door Israël en houdt van geschiedenis. In 1967 was er oorlog in Israël en dacht het land bestaat straks niet meer! Tot zijn verbazing versloeg Israël 7 landen en bent toen gaan verdiepen in de Bijbel en tot bekering gekomen en ontdekte wie Jezus was.

5. Vanmorgen een stukje gelezen uit de dagtekst van de Bijbel en wil met ons delen:

Jesaja hoofdstuk zes vers 8 staat: ik hoor de Heer zeggen: wie zal ik sturen? Om te gaan werken, wie zal ik sturen? En ik antwoordde: hier ben ik! Stuur mij! Om te het woord te gaan verkondigen.

6. er is nu oorlog met Palestina en Israël. De oorzaak begrijp ik niet zo goed, kan je meer over vertellen?

Ton: kan hierover geen antwoord geven.

De volgende netwerkbijeenkomst op 8 maart 2025 zal hierover gaan: Israël belangrijk...Waarom?